

Beretning fra Bøllemose Klan i 2020

Klipet fra **Dinkies beretning** fra generalforsamlingen **10. januar 2021** via Teams.

Vi startede jo desværre 2020 på en trist, trist måde. **Den 12 januar** døde Asbjørn pludseligt, tror godt jeg kan sige at vi alle blev dybt rystet og rørt over det. Lis vi følte alle med dig Trine og Kasper. Det er et stort savn for os alle.

Den 29. februar var vi på Rokkedyssegård hvor Ina, Pip, Birgit og Lisbeth havde sat frem til den store MADLAVNINGSDAG. Vi startede med lækker Brunch og så ellers i gang med dagens retter.

Til eftermiddagskaffen fik vi de lækreste vandbakkelser og flødebolle (eller var de ikke blevet færdige ??) Middagen var allerede i fuld gang, men de der havde tid, gik en tur ned for at se hornuglerne, der sad så fint i deres træer. - der var mange 🐣🐣🐣

Endelig blev det tid til den skønneste middag hvor alle havde bidraget:

- der var ruller med laks og spinat
- And m/ udfordringer
- Parfait m/ abrikoser i sirup

Lækre sager, hyggelig middag og dejlige spejdervenner samlet omkring et dejligt bord. Vi fik nok også talt om det Corona. Anders havde fundet et korona jordbær skilt, han gik rundt med. Ha, Ha det grinte vi så ad.

Men det blev alvor så

James Bond filmen blev aflyst

Turen i Ulvedalene blev aflyst

Midt i alt dette Corona, fik vi i klanen endnu en sørgelig meddelse. Stig der havde været syg det sidste halve år døde den **21 april**. Vi der kunne, var i Næstved for at tage afsked med ham. Vi mødtes efter bisættelsen ude i skoven til en lille sammenkomst, tænker helt i Stigs ånd, med mange gode minder.

Den 12- 13 september var der så endelig mulighed for at være sammen igen. Turen gik til Knuthenborg, hvor vi sov – næsten- på Savannen. Dejligt at kunne være sammen i Corona året.

Vi havde endnu et forsøg med James Bond, men så lukkedes der igen ned for alt.

Så nu krydser vi fingrene for det vil lykkes.... måske Senere på foråret !!!

Vores generalforsamling den **8 november** blev aflyst og det er nu derfor vi mødes i dag på Teams.